

# Herhaalde wandeling, gedichten 1960-1975



<b>Bladzijden:</b>	72 pp.
<b>Verschenen:</b>	12-09-2013
<b>Genre:</b>	Poëzie
<b>Auteur:</b>	Willem van Toorn
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>ISBN:</b>	9789021452401
<b>Uitgever:</b>	Querido

[Herhaalde wandeling, gedichten 1960-1975.pdf](#)

[Herhaalde wandeling, gedichten 1960-1975.epub](#)

NachtNacht nadert op voeten zacht als water.Nu mag je gaan vergeten dat je bangwas, voor de rede, voor de regen, of misschienwist je niet eens waarvoor: een ondergrondsverraad, vermoed onder de dag waardoor je gaan moest.Het licht is uit, niemand kan in je zien,nu mag je dromen en haast niet meer leven.Nacht is de uiteind lijke vergever,je zegenend met handen vol van donker.Het koud ontwaken uit de droom komt later,met de vlucht van wat er van de scharezachte nachtdieren van de slaap nog leeft, bijhet nestwaarts gaan der uilen, binnensmonds.