

# Theo logische beschouwing



<b>Bladzijden:</b>	55 pp.
<b>Verschenen:</b>	05-09-2014
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Auteur:</b>	Theo van Rijn
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>ISBN:</b>	9789491875113
<b>Uitgever:</b>	LetterRijn

[Theo logische beschouwing.pdf](#)

[Theo logische beschouwing.epub](#)

Een vleugje Brill, een toefje Carmiggelt en heel veel Van Rijn. 'Theo logische beschouwing' bevat een selectie van verhalen uit Van Rijns eerste twee bundels - 'Alle dagen zijn hetzelfde... behalve vandaag' en 'Vissen zonder aas' - en een viertal niet eerder in boekvorm verschenen verhaaltjes. De selectie bestaat uit vertellingen die Van Rijn zelf tot zijn favorieten rekent en deze zijn stuk voor stuk herschreven. Een fan sprak ooit de gevleugelde woorden: Maar jij bent veel leuker dan die twee bij elkaar. Jij hebt veel meer humor. De schrijver reageerde daar op zijn bekende laconieke wijze op met: Logisch dat ik grappiger ben, want ik ben de enige van de drie die nog leeft. De auteur ontpopt zich in zijn korte verhalen als een scherp observator en dikt zijn waarnemingen vaak aan met de nodige eigen verzinsels.

De verhalen kenmerken zich door de droge humor en scherpzinnige woordgrapjes. Wat is werkelijkheid en waar begint de fantasie? Dat blijft vaak een raadsel. Wel zeker is het dat de verhalen de lezer minstens achterlaten met een glimlach op het gezicht.