

De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast



Bladzijden:	253 pp.
Verschenen:	03-04-2014
Genre:	Literaire fictie
Auteur:	Romain Puértolas
Taal:	Nederlands
ISBN:	9789023483496
Uitgever:	De Bezige Bij Amsterdam

[De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast.pdf](#)

[De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast.epub](#)

Ajatashatru Lavash Patel is een in het grijs geklede Indiase hindoe met piercings en een enorme borstelsnor. Beroep: fakir, maar eigenlijk oplichter. Op een dag reist hij naar het Lourdes van de doe-het-zelver, het mekka van de gebruiksaanwijzing - Ikea - met het doel een nieuw spijkerbed aan te schaffen. In de Ikea doet hij alsof hij thuis is en installeert zich ongegeneerd in een modelinterieur. Hij besluit er de nacht door te brengen, maar de kast waarin hij zich verstopt wordt ingepakt en met een vrachtwagen vol clandestiene Sudanezen naar Engeland vervoerd. Zo begint een onvoorstelbare reis langs vele landen, waarbij hij van de ene onwaarschijnlijke situatie in de andere belandt en vele kleurrijke personages ontmoet, onder wie de vrouw van zijn leven. De wonderbaarlijke reis van de fakir die vastzat in een Ikea-kast is een avontuurlijke en bijzonder originele roman waarin de grote problemen van onze tijd op een luchtige en treffende wijze worden gepresenteerd.