

Van de kaart



Bladzijden:	214 pp.
Verschenen:	03-06-2009
Genre:	Theologie, Esoterie & Filosofie
Auteur:	B.P. Ytsma ; Boele P. Ytsma
Taal:	Nederlands
ISBN:	9789023924005
Uitgever:	VBK Media

[Van de kaart.pdf](#)

[Van de kaart.epub](#)

Moet je bang zijn voor geloofstwijfel en moet je de twijfelaar mijden? Boele P. Ytsma weet uit ervaring hoe beangstigend de twijfel kan zijn. Ooit was hij een 'bijbelgetrouw evangelisch christen', maar hij verloor zijn zekerheden en belandde in een diepe geloofscrisis. Wat hij terugvond, bleek van grote waarde. In een bewogen en zeer persoonlijk verhaal vertelt Ytsma van zijn eenzame worsteling als twijfelaar.

Tegelijk laat hij ons kennismaken met de gepassioneerde mens achter de twijfelaar. Niks onverschilligheid, slechts gedrevenheid. Een bemoedigend boek voor mensen die het allemaal niet meer zo zeker weten.