

# Kostbaar en breekbaar



<b>Bladzijden:</b>	288 pp.
<b>Verschenen:</b>	13-03-2015
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Wim Verboom
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>ISBN:</b>	9789023928706
<b>Uitgever:</b>	Boekencentrum

[Kostbaar en breekbaar.pdf](#)

[Kostbaar en breekbaar.epub](#)

In dit boek wordt de lezer meegenomen naar de wereld van de catechismusprediking. De auteur laat zien hoe door de eeuwen heen in ons land zondag 1 van de 'Heidelbergse Catechismus' is uitgelegd. Vanaf J.

Bastingius (1591) tot F. Mallan (1973) komen 27 predikers aan het woord. Er lichten in die lange periode twee lijnen op. De eerste lijn blijft min of meer in het voetspoor van de catechismus. De tweede lijn buigt op vitale punten af. Ten slotte bespreekt de auteur drie preken als 'bruggenbouwers'. Zondag 1 is een 'doopbelijdenis'. Dit boek laat zien hoe kostbaar, maar ook hoe breekbaar de inhoud daarvan is. Dr. Wim Verboom is emeritus docent en hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland voor de traditie van het Gereformeerd Protestantisme.

Jarenlang bestudeerde hij de (theologie van de) 'Heidelbergse Catechismus' (1563).