

De Westermoskee

Kemal Rijken

De Westermoskee

en de geschiedenis van de Nederlandse
godsdienstvrijheid



Bladzijden:	320 pp.
Verschenen:	26-11-2014
Genre:	Geschiedenis
Auteur:	Kemal Rijken
Taal:	Nederlands
ISBN:	9789045027951
Uitgever:	Atlas Contact, Uitgeverij

[De Westermoskee.pdf](#)

[De Westermoskee.epub](#)

Nederland kent een lange traditie van tolerantie tegenover godsdiensten - zo denken we graag. Maar bij de komst van een moskee roepen omwonenden en politici tegenwoordig al snel: 'Stop de bouw!' In het geval van de Westermoskee in de Amsterdamse wijk De Baarsjes was er echter veel meer aan de hand. Journalist Kemal Rijken onderzocht de geschiedenis van deze veelbesproken moskee en schreef er dit boek over. Het is een verhaal vol ruzies en intriges, maar ook van succes en daadkracht. In De Westermoskee plaatst Rijken deze wederwaardigheden in de context van de geschiedenis van de Nederlandse godsdienstvrijheid. Het maakt van De Westermoskee een even spannend als belangrijk boek over de betekenis van godsdienstvrijheid in de praktijk.